

# Een gebed voor Oekraïne en de wereld

Vader, Koning van de wereld,  
Ik bid U voor alle inwoners van Oekraïne,  
dat U hen redt.  
Oekraïne gaat door een dal vol dood.  
Geef hen dat ze geen gevaar vrezen,  
omdat U bij hen bent.<sup>1</sup>  
Laat hen veiligheid zoeken bij U,  
want U bent een veilige schuilplaats,  
een betrouwbare hulp in nood.<sup>2</sup>

Heer, ontferm U over hen.

Ik bid voor alle burgers die  
opgeroepen zijn om mee te vechten.  
Er zijn jongeren bij van nog maar 16 jaar oud.  
Geef hen Uw vrede in hun hart en redt hen.  
Ik bid voor alle kinderen die nu al  
getraumatiseerd zijn.  
Geef hen en hun ouders Uw rust.  
God van de vrede, ik bid dat U de satan snel  
onder onze voeten zult verpletteren.<sup>3</sup>

Koning van de vrede<sup>4</sup>,  
Ik bid voor de regering van Oekraïne:  
om wijsheid en vertrouwen in U.  
Ik bid voor alle wereldleiders  
en Putin in het bijzonder.  
Laat hen zien wat Uw wil is  
en geef hen de moed om naar U te luisteren.  
Geef iedereen die invloed heeft  
wijsheid van boven,  
die zuiver is, welwillend,  
liefdevol en onpartijdig.<sup>5</sup>  
Ik bid dat deze oorlog stopt,  
en niet de hele wereld aantast.<sup>6</sup>

Ik bid om veiligheid voor alle Joden  
in Oekraïne en Israël.  
Voor Uw kerk in en buiten Oekraïne  
vraag ik Uw bescherming.

Geef U engelen bevel om iedereen die Uw  
Naam kent te bewaren op zijn of haar weg, en  
bevrijd hen.<sup>7</sup>  
Maak Uw kinderen bronnen van hoop en licht  
in deze diepste duisternis.  
Laat juist nu in Oekraïne Uw Koninkrijk  
groeien.  
Dank U wel dat in Oekraïne op straat en in de  
metro lofliederen klinken voor U.<sup>8</sup>  
Ik prijs U samen met hen: U bent  
Overwinnaar!

Vader, ik hoor van oorlogen  
en geruchten van oorlogen.<sup>9</sup>  
Maar U bent de Heer van de hemelse legers,  
U bent met ons, onze veilige vesting is de God  
van Jakob.<sup>10</sup>

Lam van God, dat de zonden van de wereld  
wegneemt: Wees ons genadig.  
Leeuw van Juda: Kom spoedig terug.  
Ik verwacht U.  
Aan U die op de troon zit en aan het Lam  
komen de dank, de eer, de lof en de macht  
toe, tot in eeuwigheid.<sup>11</sup>

In de Naam van Jezus,

Amen.

*(Gebed: Ds. Ben van Werven, voorganger  
Kruiskerk Diever)*

---

<sup>1</sup> Ps. 23:4

<sup>2</sup> Ps. 46:2

<sup>3</sup> Rom. 16:20

<sup>4</sup> Jes. 9:5

<sup>5</sup> Jak. 3:17

<sup>6</sup> Ps. 46:10

---

<sup>7</sup> Ps. 91:14

<sup>8</sup> <https://www.revive.nl/oekrainers-knielen-biddend-neer-op-hoofdplein-tijdens-inval-rusland/>

<sup>9</sup> Matth. 24:6

<sup>10</sup> Ps. 46:12

<sup>11</sup> Opb. 5:13