

Week van Gebed voor de eenheid

19 t/m 26 januari 2020

“Zij waren
buitengewoon
vriendelijk voor ons”

naar Handelingen 28 vers 2

reflecties
en gebeds-
punten

Woord vooraf

De Week van Gebed heeft oude wortels. Hij begon in 1846, als initiatief van de toen net opgerichte World Evangelical Fellowship. Vanaf 1867 organiseert MissieNederland (toen nog Evangelische Alliantie) ook in Nederland deze gebedsweek.

Meer dan 100 jaar geleden begon in katholieke kringen de Week van Gebed voor de eenheid. Later, vanaf 1966, was dit een gezamenlijk project van de commissie voor Geloof en Kerkorde (van de Wereldraad van Kerken) en de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen.

Wij zijn er heel blij mee dat in Nederland, dankzij samenwerking tussen MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland, beide gebedsweken sinds 2007 zijn samengevoegd.

Graag bieden we je hierbij het boekje aan dat onze projectgroep heeft samengesteld op grond van het materiaal van de internationale voorbereidingsgroep. Dit jaar is dat een groep christenen op Malta, een eiland met een positief oecumenisch klimaat. Het thema van dit jaar is: Buitengewoon. We hopen dat het materiaal je inspireert tot mooie oecumenische vieringen en tot gebed, individueel en in bijeenkomsten. Dat ons gebed ons mag verbinden en ons mag dragen op de weg naar de eenheid.

Drs. Dirk Gudde

Voorzitter Raad van
Kerken in Nederland



Ing. Jaap van de Poll MA

Voorzitter MissieNederland



Week van Gebed voor de eenheid 2020

DIT GEBEDSBOEKJE LEIDT JOU DOOR DE WEEK VAN GEBED VAN 2020. TIJDENS DEZE GEBEDSWEEK VOLGEN WE PAULUS OP ZIJN REIS. IEDERE DAG ZOEKEN WE NAAR HET BUITENGEWONE. ZO LEREN WE BUITENGEWONE VRIENDELIJKHEID TE ONTVANGEN ÉN DOOR TE GEVEN. WAT KUN JE DEZE WEEK VERWACHTEN EN HOE KUN JE MEEDOEN? DEZE INHOUDSOPGAVE REIKT JE EEN OVERZICHT AAN.

INTRODUCTIE ————— **04**

Thema 'Buitengewoon'

MEER INFORMATIE ————— **14**

over de Week van Gebed



Reflecties en gebedspunten

DAG 1 (19 JANUARI) ————— **06**

Verzoening:
Gooi de ballast overboord

DAG 2 (20 JANUARI) ————— **07**

Verlichting:
Christus' licht zoeken en laten zien

DAG 3 (21 JANUARI) ————— **08**

Hoop:
De boodschap van Paulus

DAG 4 (22 JANUARI) ————— **09**

Vertrouwen:
Wees niet bang, geloof!

DAG 5 (23 JANUARI) ————— **10**

Kracht:
Brood breken voor de reis

DAG 6 (24 JANUARI) ————— **11**

Gastvrijheid:
Toon buitengewone vriendelijkheid

DAG 7 (25 JANUARI) ————— **12**

Bekering:
Ons hart en ons denken veranderen

DAG 8 (26 JANUARI) ————— **13**

Vrijgevigheid:
Ontvangen en geven

Buitengewoon

ZIJ WAREN BUITENGEWOON VRIENDELIJK VOOR ONS

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben het materiaal voor de gebedsweek voor dit jaar voorbereid.

In het verhaal van Paulus' schipbreuk zijn verschillende glimpen van het buitengewone waar te nemen. Het begint al tijdens de storm, die het schip uiteindelijk ten onder doet gaan. Terwijl de opvarenden vrezen voor hun leven en de bemanning er alles aan doet om het schip varende te houden, is de rust van

Paulus opmerkelijk. Hij weet dat zijn leven veilig is in de handen van God. Een engel had hem dat zelf verteld. Het is vanuit dit geloof in God en het vertrouwen op zijn leiding dat Paulus ook zijn medereizigers hoop kan bieden op de goede afloop. In de onrust die ook deze wereld en de levens van haar bewoners kan tekenen, mogen wij die Christus volgen, brengers van hoop zijn.

Dat neemt niet weg dat een situatie op het moment zelf zorgwekkend kan zijn. Juist in dergelijke beangstigende omstandigheden kunnen de spanningen hoog oplopen. In het verhaal zijn er verschillende groepen aan boord: de bemanningsleden van het schip, een Romeinse centurio met zijn soldaten en de gevangenen die zij vervoeren. Groepen die nu niet bepaald gelijk aan elkaar zijn. Maar Paulus weet wonderwel de vrede tussen de groepen te waarborgen. Hij houdt ze voor dat de



omstandigheden hen samenbinden en onder zijn leiding delen ze met elkaar het brood.

Wanneer Paulus en zijn reisgenoten ten slotte stranden op Malta, wordt hen daar buitengewone vriendelijkheid betoond door de eilandbewoners. Hun anders-zijn vormt daarbij geen belemmering. Er wordt een vuur aangelegd waar ze zich bij kunnen warmen. Ze krijgen voedsel om hun honger te stillen. Ondanks het feit dat de eilandbewoners Christus niet kenden, werd zijn liefde toch zichtbaar in hun handelen.

Dit mag ons inspireren. Allereerst om te leren gastvrijheid te ontvangen. Het is soms comfortabeler om de helpende hand te bieden dan hem aan te nemen. Zeker christenen hebben vaak de neiging om vooral uit te willen delen. Dit verhaal laat echter zien dat Christus ook

werkzaam is in en door anderen. Zien wij dat? Willen wij van anderen ontvangen?

Maar natuurlijk worden we ook opgeroepen om zelf vrijgevig te zijn aan degene die dat nodig heeft. Niet alleen aan degenen die op ons lijken, maar ook aan hen die niet onze taal, cultuur of ons geloof delen. Juist in deze tijd denken we daarbij ook aan hen die na een angstige tocht over dezelfde zeeën als Paulus op de kust van Europa stranden. Migranten die op de vlucht voor geweld en armoede ook in Nederland aankomen. De vraag aan ons is hoe we met hen omgaan. Zijn wij buitengewoon vriendelijk voor hen? Betonen wij hen Christus' liefde?

Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis. Iedere dag zoeken we naar het buitengewone. Zo leren we buitengewone vriendelijkheid te ontvangen én door te geven.

Verzoening

Gooi de ballast overboord

19 januari



Lezen

HANDELINGEN 27 VERS 18-21, PSALM 85, LUCAS 18 VERS 9-14

Als christenen uit verschillende kerken en tradities dragen we helaas een zware last van wederzijds wantrouwen, bitterheid en achterdocht met ons mee. Wij danken de Heer voor het ontstaan en de groei van de oecumenische beweging in de afgelopen eeuw. We ontmoeten christenen uit andere tradities en bidden samen om eenheid in Christus. Deze ontmoetingen moedigen ons aan om ons met elkaar te verzoenen, elkaar te vergeven en aanvaarden. De bagage van ons verleden mag ons niet weerhouden om dichterbij elkaar te komen. De Heer wil dat we deze ballast loslaten om ruimte te scheppen voor Gods grote daden.

Gebed

God die vergeeft, bevrijd ons van de pijnlijke herinneringen uit het verleden.

U geeft ons de opdracht om samen als gelovigen in Christus te leven.

Wij hebben aan die eenheid soms schade toegebracht.

Leid ons naar verzoening.

Geef door de heilige Geest dat wij het kwade overwinnen door het goede:

haat door liefde,

woede door zachtheid,

achterdocht door vertrouwen.

Wij vragen dit in de naam van Jezus,

uw geliefde Zoon, onze Broeder.

Amen.



BID OOK VOOR...

... VERZOENING TUSSEN MENSEN EN GELOOFSGEMEENSCHAPPEN IN JOUW DORP OF STAD.

... EEN TOENAME VAN ONDERLING VERTROUWEN TUSSEN CHRISTENEN WERELDWIJD.

Verlichting

Christus' licht zoeken en laten zien

20 januari



Lezen

HANDELINGEN 27 VERS 20, PSALM 119 VERS 105-110, MARCUS 4 VERS 35-41

Christus is ons licht en onze gids. Zonder zijn licht en leiding raken we de weg kwijt. Wanneer christenen Christus uit het oog verliezen, worden ze angstig en vervreemden ze van elkaar. Veel mensen van buiten de kerk zien daardoor het licht van Christus niet, ook al zijn zij van goede wil. Als christenen en hun kerken verdeeld zijn, weerspiegelen ze het licht van Christus minder duidelijk. Soms wordt het zelfs volledig verduisterd. Als we Christus zoeken als onze enige hoop op redding, brengt Hij ons ook dichterbij elkaar. We weerspiegelen zijn licht dan duidelijker en worden een zichtbaar teken van Christus, die het Licht van de wereld is.

Gebed

God, uw Woord is een licht voor onze voeten.
Zonder U zijn we verloren en gedesoriënteerd.
Schenk ons uw licht door uw Woord, dan kunnen wij uw pad bewandelen.
Laat onze kerken ernaar verlangen dat U door uw aanwezigheid ons leidt, troost en verandert.

Geef ons dat we het eerlijk zullen erkennen als we het anderen moeilijk maken om uw licht te zien.
Geef ons de genade om uw licht met anderen te delen.
Wij vragen dit in de naam van uw Zoon, die ons, die Hem willen volgen, roept om het licht voor de wereld te zijn.
Amen.



BID OOK VOOR...

... HEN DIE HET LICHT VAN CHRISTUS WEL Zouden WILLEN ZIEN,
MAAR HIERVAN WORDEN AFGELEID DOOR DE VERDEELDHEID BINNEN DE KERK.
... HEN DIE IN HUN EIGEN LEEFOMGEVING HET LICHT VAN CHRISTUS
WILLEN UITDRAGEN.

Hoop

De boodschap van Paulus

21 januari



Lezen

HANDELINGEN 27 VERS 22 EN 34, PSALM 27, MATTEÛS 11 VERS 28-30

Christenen uit verschillende kerken en tradities worden vaak ontmoedigd door het gebrek aan zichtbare eenheid als ze niet volledig met elkaar verzoend zijn. Sommigen hebben alle hoop opgegeven en menen dat deze eenheid een onbereikbaar ideaal is. Anderen zien eenheid niet eens als een noodzakelijk onderdeel van hun christelijk geloof. Wij bidden God om zichtbare eenheid te geven. Laten we dat dan doen met een standvastig geloof: geduldig en vol hoop, vertrouwend op zijn liefdevolle leiding. De Heer bad zelf om eenheid voor de kerk, Hij wil ons vergezellen op deze reis. We zullen niet verloren gaan.

Gebed

Barmhartige God,
verloren en ontmoedigd
keren wij ons tot U.
Geef ons uw geschenk, de hoop.
Mogen onze kerken leven uit de hoop,
en streven naar de eenheid

waar uw Zoon om bad aan de vooravond
van zijn lijden en sterven.
Wij vragen dit door Hem
die met U en de heilige Geest
leeft en regeert
in eeuwigheid. Amen.



BID OOK VOOR...

- ... VERBONDENHEID IN MISSIE. DAT HET ZOEKEN VAN EENHEID NIET BLIJFT STEKEN IN WOORDEN, MAAR OOK LEIDT TOT CREATIEF DENKEN EN DOEN.
- ... GODS WIJSHEID EN LEIDING BIJ DE POGINGEN VAN TOENADERING DIE GAANDE ZIJN BINNEN DIVERSE KERKGENOOTSCHAPPEN.

Vertrouwen

Wees niet bang, geloof!

22 januari



Lezen

HANDELINGEN 27 VERS 23-26, PSALM 56, LUCAS 12 VERS 22-34

Paulus blijft hopen en bemoedigt zijn medereizigers tijdens de zware storm. Wat een tegenstelling met hun angst en wanhoop! Wij zijn samen geroepen om leerlingen van Jezus Christus te zijn. Dat houdt in dat we werkelijk anders durven zijn, omdat we Hem hebben leren kennen. We zijn getuigen van de hoop in een wereld die verscheurd wordt door angst. Volhardend willen we ons vertrouwen stellen op Gods liefdevolle leiding. Het leven in Christus leert ons dat alles bijdraagt aan het goede voor hen die God liefhebben. We weten dat we, tegen alle verwachtingen in, niet zullen verdrinken of verloren gaan. Want Gods liefde duurt eeuwig.

Gebed

Almachtige God,
 Ons persoonlijk lijden doet ons pijn.
 Wanneer we ziek zijn of angstig,
 wanneer een dierbare sterft,
 krimpen we soms ineen.
 Leer ons om dan toch
 op U te vertrouwen.
 Mogen de kerken waar wij toe behoren

tekenen van uw leiding zijn.
 Maak ons echte leerlingen van uw Zoon
 die ons leerde op uw Woord te bouwen
 en om elkaar te dienen.
 Vol vertrouwen vragen wij dit
 in de naam van uw Zoon,
 en in de kracht van de heilige Geest.
 Amen.



BID OOK VOOR...

- ... HULPVERLENERS. DAT ZIJ GODS KRACHT ERVAREN BIJ HET DELEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE.
- ... HET WERK VAN DE CHRISTELIJKE MEDIA OVERAL IN DE WERELD. DAT ZIJ EEN BOODSCHAP VAN HOOP MOGEN VERSPREIDEN.

Kracht

Brood breken voor de reis

23 januari



Lezen

HANDELINGEN 27 VERS 33-36, PSALM 77, MARCUS 6 VERS 30-44

Paulus moedigt de mensen in de boot aan om te eten, zodat ze kracht krijgen voor wat vóór hen ligt. Door brood te eten laten de mensen zien dat hun houding veranderd is. Ze wanhopen niet meer, maar vatten moed.

Op dezelfde manier geeft de Maaltijd van de Heer ons voedsel voor de reis. Hij wijst ons op het leven in God. Het breken van het brood, in de kern van de christelijke gemeenschap, maakt ons sterk en bouwt ons op. Zo kunnen we ons als christenen inzetten om te dienen. We verlangen naar de dag waarop alle christenen aan dezelfde Maaltijd van de Heer deelnemen en kracht kunnen putten uit het ene brood en de ene beker.

Gebed

Liefdevolle God,
uw Zoon Jezus Christus brak het brood
en deelde de beker
op de avond voor zijn lijden.
Mogen we groeien naar een
hechtere gemeenschap met elkaar.
Geef ons de kracht om,
zoals Paulus en de eerste christenen,

bruggen van bewegelijkheid,
innige verbondenheid
en saamhorigheid te bouwen.
In de kracht van de heilige Geest
vragen wij dit in de naam van uw Zoon,
die zijn leven gegeven heeft
opdat wij zouden leven.
Amen.



BID OOK VOOR...

- ... DAT DE DAG MAG KOMEN DAT WE SAMEN MET ALLE CHRISTENEN DE MAALTIJD VAN DE HEER KUNNEN VIERN.
- ... CREATIVITEIT EN MOED VOOR OVERHEDEN EN ONTWIKKELINGSORGANISATIES OM EERLIJKE OPLOSSINGEN TE VINDEN VOOR VOEDSELTEKORTEN.
- ... HET HERSTEL VAN DE SCHEPPING.

Gastvrijheid

Toon buitengewone vriendelijkheid

24 januari



Lezen

HANDELINGEN 28 VERS 1-2, 7, PSALM 46, LUCAS 14 VERS 12-24

Na een traumatische strijd en storm op zee, spoelen de schepelingen aan op de kust van Malta. Hier ervaren zij de praktische zorg van de eilandbewoners als buitengewoon vriendelijk. Zulke vriendelijkheid laat onze medemenselijkheid zien. Het evangelie leert ons dat, wanneer wij zorgen voor hen die in nood verkeren, wij liefde voor Christus zelf laten zien (zie ook Matteüs 25 vers 40). Bovendien brengen we ons hart in overeenstemming met het hart van God als we liefdevolle vriendelijkheid tonen aan de zwakken en ontheemden. In Gods hart nemen zij een speciale plaats in. Of het nu mensen zijn uit andere culturen of met andere overtuigingen, immigranten of vluchtelingen - wanneer wij buitenstaanders verwelkomen hebben we Christus zelf lief en hebben we lief zoals God liefheeft. Als christenen zijn we geroepen om te handelen vanuit geloof, om uit te reiken met Gods omarmende liefde. Ook naar hen die we moeilijk kunnen liefhebben.

Gebed

God van de wezen, weduwen en vreemdelingen, leg in ons hart een diep besef van gastvrijheid. Open onze ogen en ons hart wanneer U ons vraagt om U te voeden, te kleden en te bezoeken. Mogen onze kerken meehelpen

om een einde te maken aan honger, dorst en vereenzaming en aan het wegnemen van belemmeringen die het verwelkomen van alle mensen in de weg staan. Wij vragen dit in de naam van uw Zoon, Jezus, die aanwezig is, ook in de minste van onze zusters en broeders. Amen.



BID OOK VOOR...

... MENSEN DIE GEVLUCHT ZIJN EN TRAUMA'S HEBBEN OPGELOPEN: VOOR HEELHEID, TROOST EN EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF.

... EEN ZEGEN VOOR DE BEVOLKING VAN MALTA. DAT ZIJ OOK IN DE TOEKOMST BEKEND MOGEN STAAN OM HUN BUITENGEWONE VRIENDELIJKHEID.

Bekering

Ons hart en ons denken veranderen

25 januari



Lezen

HANDELINGEN 28 VERS 3-6, PSALM 119 VERS 137-144, MATTEÛS 18 VERS 1-6

De lokale bevolking realiseert zich dat haar oordeel, dat Paulus een moordenaar is, verkeerd is. De bewoners van Malta veranderen van mening. De buitengewone gebeurtenis met de adder zorgt ervoor dat de eilandbewoners de dingen op een nieuwe manier zien. Zo worden ze voorbereid om de boodschap van Christus door Paulus te horen. In onze zoektocht naar christelijke eenheid en verzoening worden ook wij vaak uitgedaagd om opnieuw na te denken over hoe we andere christelijke tradities en culturen waarnemen. Dit vraagt van ons dat wij ons voortdurend op Christus richten, zodat wij als kerk leren om de ander niet meer als bedreiging te zien. Dan zullen wij de ander niet kleineren maar waarderen. Zo komen we dichter bij eenheid in Christus.

Gebed

Almachtige God,
wij keren ons tot U
met een hart vol berouw.
Zuiver ons, in onze oprechte zoektocht
naar uw waarheid,
van onrechtvaardige meningen
over anderen
en leid de kerken

om te groeien in gemeenschap.
Help ons onze angsten los te laten,
en zo elkaar
en de vreemdeling in ons midden
beter te begrijpen.
We vragen dit in naam
van de Rechtvaardige,
uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.



BID OOK VOOR...

- ... **BESCHERMING VAN CHRISTENEN DIE VERVOLGD WORDEN VANWEGE HUN GELOOF. DAT ZIJ NIET ALS 'GEVAARLIJK' ZULLEN WORDEN GEZIEN, MAAR ALS ZEGEN.**
- ... **OPENHEID ONDER ANDERSGELOVIGEN IN ONS LAND (EN IN DE WERELD) OM DE BOODSCHAP VAN CHRISTUS TE HOREN.**

Vrijgevigheid

Ontvangen en geven

26 januari



Lezen

HANDELINGEN 28 VERS 8-10, PSALM 103 VERS 1-5, MATTEÛS 10 VERS 7-8

In dit verhaal wordt veel gesproken over geven en ontvangen: Paulus ontvangt buitengewone vriendelijkheid van de eilandbewoners. Paulus geeft Gods genezing aan de vader van Publius en aan anderen. Na alles verloren te hebben in de storm, ontvangen de 276 schipbreukelingen alles wat ze nodig hebben om weer te gaan varen. Als christenen zijn wij geroepen tot buitengewone vriendelijkheid.

Maar om te kunnen geven moeten we eerst leren om te ontvangen - van Christus en van anderen. Vaker dan we het doorhebben, ontvangen we een vriendelijk gebaar van mensen die anders zijn dan wij. Deze daden wijzen ook op de vrijgevigheid en verlossing van onze Heer. Wij, die door de Heer verlost zijn, zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wat wij ontvangen hebben.

Gebed

God, gever van het leven,
wij danken U voor de gave
van uw ontfermende liefde
die een veilige haven voor ons is
en ons kracht geeft.

We bidden dat onze kerken
altijd ervoor openstaan

om uw gaven van elkaar te ontvangen.
Help ons om vrijgevig aan allen te zijn
terwijl we samen op reis zijn
naar christelijke eenheid.

Wij vragen dit in naam van uw Zoon
die met U en de heilige Geest regeert.
Amen.



BID OOK VOOR...

... EEN TOENAME IN ONS BESEF VAN DANKBAARHEID. DAT WE MOGEN HERKENNEN
WAT WE VAN GOD EN ANDEREN ONTVANGEN.

... GODS LEIDING EN INSPIRATIE OM ZELF BUITENGEWOON VRIENDELIJK TE ZIJN
VOOR ANDEREN.

... HEN DIE ONZE GAVEN ONTVANGEN, DAT ZIJ GODS LIEFDE DAARIN ZULLEN ZIEN.

Over de Week van Gebed

De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Meedoen aan de Week van Gebed

Er zijn diverse manieren waarop men aan de Week van Gebed kan meedoen:

- Organiseer of bezoek een (interkerkelijke) viering die in het teken staat van de Week van Gebed (19 januari)
- Organiseer of bezoek een van de (dagelijkse) gebedsbijeenkomsten in de eigen wijk. Bekijk de mogelijkheden en tips op www.weekvangebed.nl
- Bid zelf dagelijks mee aan de hand van dit boekje, of de edities voor kinderen en tieners.

Meer materialen

MissieNederland en de Raad van Kerken bieden beide een variatie aan materialen aan om te gebruiken bij de Week van Gebed. Zo ontwikkelen we in samenwerking met diverse organisaties een kinderwerkpakket en kindergebedsfolder en is er digitaal materiaal voor tieners.

Ook zijn er promotie- en uitdeelmaterialen beschikbaar, zoals posters, gebedsarmbandjes en bidprentjes. Kijk voor het complete aanbod op de websites van de Raad van Kerken en MissieNederland: www.raadvankerken.nl en www.missienederland.nl

Maak de Week van Gebed mede mogelijk

Ben je positief over de Week van Gebed en wil je eraan bijdragen? Maak dan een gift over. Op de websites van de Raad van Kerken en MissieNederland lees je hoe je dit kunt doen.

Colofon

Vorbereiding materialen

Op uitnodiging van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen is het materiaal voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen 2020 voorbereid door christenen op Malta.

Het materiaal dat is aangereikt door de christenen in Malta is zorgvuldig vertaald en licht aangepast naar de Nederlandse situatie door een gezamenlijke projectgroep van de Raad van Kerken en MissieNederland.

Samenstelling projectgroep

- Eveline Bakker
- Christien Crouwel
- Geert van Dartel (voorzitter)
- Joren IJzerman
- Jan Willem Janse
- Gert Landman
- Lydia Penner
- Koos Smits
- Rob van Uden
- Dick Westerneng

Eindredactie en uitgave

Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland:
Christien Crouwel, Beppie van Laar, Jan Willem Janse

Ontwerp omslag

Mara Fabris, www.woordprent.nl

Bronnen

Bijbelteksten

Geciteerde Bijbelteksten zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling. © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. In het gebruik van kapitalen houden we rekening met de revisie die momenteel plaatsvindt.

Fotografie Shutterstock

Verantwoording

Dit product is gedrukt op gerecycled papier.

Zij waren

buitengewoon

vriendelijk voor ons

HANDELINGEN 28 VERS 2

Week van Gebed 2020

www.raadvankerken.nl

www.missienederland.nl