

## Output online ontmoeting 25 maart gemeenteleiders

### Voor je eigen gemeente

- Vraag vanuit minister Grapperhaus: Houd je mensen bij de les. Laat je nieuws toevoeren vanuit betrouwbare bronnen zoals RIVM en Vereniging voor Intensive Care. Veel onrust door verkeerde bronnen
- Zorg dat je weet wat de noden zijn van je gemeente: haal de vragen op, richt daarna een eenvoudig model/structuur in
- Bemoedig je mensen!
- Overzicht rond jeugdwerk en tips voor ondersteuning gezinnen:  
<https://www.missionederland.nl/beweegdekerk/coronacrisis/jeugdeng gezin/overzicht>
- Geef je gemeenteleven online vorm:
  - kringen vorm via platforms als Zoom, Skype en Google Hangouts. Zoom heeft als voordeel dat je in kleinere groepen uit een kan om verder te praten. De gratis variant heeft momenteel ook geen tijd restrictie i.v.m. de coronacrisis
  - Diensten via Livestream YouTube (wel aan RIVM-richtlijnen houden)
  - Zingen via Zoom
  - Zorg via kringen-structuur verstevigen en uitbreiden.
- Maak een telefoonboom, zodat iedereen ingezet wordt om contact te houden met de gemeente.
- Zie ook de kansen: met jongeren via Zoom (YouthAlpha). Er is veel openheid
- I.p.v. livestream kan je ook op een YouTube kanaal van je gemeente verschillende doelgroepen een bemoediging laten delen bv een kind, tiener, ouders, opa/oma etc.
- Realiseer je dat hulpnetwerken vooral functioneel zijn via bestaande relaties. Breng die in kaart, en bouw die uit
- Rituelen die je tegelijk samendoet als gemeente geeft verbondenheid Denk aan vasten, op hetzelfde moment thuis bidden, hetzelfde bijbeldeel lezen, etc.
- Zoek naar middelen om het gevoel van gemeenschap vorm te geven. Dat kan via online ontmoetingen of livestream van een dienst
- Een deel van de mensen (ook in jouw gemeente) krijgen door deze situatie meer tijd, anderen ondervinden juist extra druk(te). Probeer dat te inventariseren en wellicht juist de mensen die nu stil komen te staan te mobiliseren.
- Ouderen die thuis komen te zitten en wat willen betekenen kunnen worden ingezet voor gebed. Misschien ook mogelijk om online met kinderen uit de gemeente af te spreken. Een verhaal voor te lezen en zo ouders even te ontlasten.

### Voor jou als leider:

- Neem als voorganger tijd voor gebed! Zorg voor een gezond ritme voor jezelf, dan alleen hou je het vol.



- Denk na over hoe je omgaat met corona-patiënten die op sterven liggen: wat doe je dan? (Denk er vooraf over na)
- Ik merk dat ik al snel ga denken in allerlei mogelijkheden, maar de uitdaging is om daarin echt God te zoeken. Hij is onze hoop. Bid en vast!!

### Voor de buurt:

- Er is een landelijk initiatief [www.nietalleen.nl](http://www.nietalleen.nl) Op deze site kunnen mensen hun hulpvraag delen en organisaties en kerken kunnen hun mogelijkheden en wens om te helpen delen. Vraag en aanbod wordt vervolgens aan elkaar gekoppeld.
- Verbind je als kerk (sowieso, maar zeker in deze tijd) met het lokale welzijnswerk. Je wijkteam, lokale zorgpartijen, etc. Dé kans om als kerk je verbondenheid en relevantie te laten zien.
- Maak een virtueel nummer aan en verspreid dat in de buurt/ gemeente. Als pastores kun je om beurten het nummer beheren. Zo kun je er zijn voor mensen die daar behoefte aan hebben. It-serve <https://it-serve.nl/> heeft dit gedaan voor Woerden. Andere opties zijn <https://vandieren-ict.nl/> of <https://www.belfabriek.nl/hoe-het-werkt> en als je googelt nog meer opties.
- Geef kinderen, tieners en jongeren een uitweg wanneer ze in een ongezonde situatie thuis zitten. Seculiere wegen als de kindertelefoon of bijvoorbeeld christelijke organisatie [www.chris.nl](http://www.chris.nl)
- Veel voedselbanken sluiten of hebben moeite met het uitvoeren van hun werk. Wellicht zijn boodschappen-acties mogelijk via lokale supermarkt voor diaconale hulp. Dus bijvoorbeeld mensen oproepen om geld te geven voor een voedselpakket en dat voedselbank mensen dit op kunnen halen bij de pick-up punten van de supermarkt.
- Zie de kansen: nu online dingen aanbieden die missionair doordacht zijn kan tot een veel groter bereik leiden dan we ooit voor mogelijk gehouden hadden. Zoals Jan zegt; de spirituele openheid is groot nu

