



## Jongeren: goed nieuws voor het klimaat?

### “Ze weten heel goed dat het slecht gaat”

“Mijn dochter van achttien heeft heel goed door wat er gebeurt. Zij, haar vrienden en haar toekomstige kinderen zullen moeten gaan leven met de troep die deze wereld is.” Ruth Valerio is milieuactivist bij Tearfund (UK) en sprak op de INNOV8-conferentie over jongeren en het klimaat.

Anderhalf miljoen jongeren over de wereld spijbelden laatst voor het klimaat. Ook in Nederland. Zij zijn betrokken bij wat er gebeurt. Maar waar is de kerk? Waar ben jij – als jeugdwerker – ben jij erbij betrokken? Praat jij met je jongeren over deze onderwerpen?

Het is nog niet zolang geleden dat mijn dochter Marly regelmatig een Anglicaanse kerk bezocht. Anglicaanse kerken hebben een behoorlijk heldere liturgie. In de voorbede zie je stevast een aantal onderwerpen voorbij komen. Ze bidden voor de koningin, ze bidden voor de overheid, voor de bisschop, voor de overledenen, de zieken en voor de wereld. Op een dag kwam mijn dochter Marly gefrustreerd terug. Ze stak van wal: “Elke week zeggen we te bidden voor de wereld. Maar we bidden er nooit voor. Iedere keer weer zegt de bidder: ‘God, we

bidden voor de wereld.’ Dan bidden we voor vluchtelingen, mensen die honger leiden, mensen in oorlogen, mensen die een ramp meemaken. We bidden niet voor de wereld, maar we bidden alleen voor de mensen in de wereld.”

Mijn dochter heeft een punt. Als wij het over de wereld hebben, denken we allereerst aan mensen. Maar de wereld is groter. Voor Marly is de kerk waar wij deel van zijn te simplistisch. En haar vijftienjarige zusje heeft dat ook. Ze hebben zoveel vragen. Of nou ja: meningen. Ze hebben veel dingen waar ze over denken en waar ze over spreken met hun vrienden op school. Ze zien dingen op Netflix die vragen oproepen. Grote vragen. En soms kan ons jeugdwerk wat simplistisch zijn. De kerk

lijkt er soms alleen maar te zijn om ons te voorzien in een fijne relatie met God, om goede gevoelens te krijgen. Dáárover gaat het in de kerk. Maar mijn dochter (en ook wij als volwassenen) krijgen er geen uitdaging. We bieden een christendom aan dat zó zoet is, zo vriendelijk, maar geven geen boodschap op het scherpst van de snede.

En dat is vreemd. Als we naar de eerste christenen kijken, was er namelijk een echte uitdaging. “Draag je kruis en wandel met Hem.” Leven met Jezus is een uitdaging. Juist ook vandaag. We leven in een consumptiemaatschappij. Jonge mensen groeien daarin op. Ze leren dat het belangrijk is om dingen te kopen, banen te krijgen, veel geld te hebben. We staan voor een grote consumptiecrisis. En onze jongeren groeien erin op. Maar het evangelie bevat een radicale oproep: Zijn koninkrijk eerst. En dus niet de waarden van het consumptisme.

Waar is die uitdaging in onze kerken, in ons jeugdwerk? Ik ben bang dat we mensen verliezen als we geen verbinding maken tussen het evangelie en wat er gaande is met de wereld. Ik wil dat we nadenken over hoe met deze (klimaatpijbelende) jongeren kunnen verbinden. Hoe kunnen we hen helpen? Maar ook: hoe kunnen we ons verbinden met jongeren die helemaal niet bezig zijn met het milieu en alleen maar geven om hun smartphone?

#### 1. Help de connectie te maken met het christelijk geloof

Ik denk dat we in onze kerken te vaak een evangelie hebben dat op een klokhuis lijkt. Daarmee bedoel ik: we hebben het over het evangelie, we praten over het goede nieuws van Jezus. Maar we hebben het alleen

over de individuele relatie met God. Jezus stierf zodat jij – en onze jonge mensen – een relatie kunnen hebben met God. Dat is waar het stopt.

Dit evangelie geloof ik nog steeds. Ik geloof nog steeds dat Jezus stierf om mij en de mensen met Hem te verzoenen. Maar de Bijbel stopt daar niet. Het goede nieuws van Jezus is veel beter. Hij kwam om alle dingen te herstellen onder Hem. Om mensen met God te verzoenen, mensen met elkaar, en mensen met de schepping. Het klokhuis is de kern, maar ik wil het hele evangelie: de hele appel. Daarom roep ik op: vertel het hele evangelie. Help jongeren begrijpen hoe zorgdragen voor de aarde daarin past.

#### 2. Luister naar de passie van jongeren, moedig hen aan en ondersteun ze

Zijn er dingen waar je jongeren zich zorgen over maken? Vraag: “Wat zijn je passie en hoe kunnen we je ondersteunen? Welke acties kunnen we samen aangaan?” Loop mee met hun mars of een klimaatpijbelactie. Leg uit vanuit een christelijk perspectief waarom het belangrijk is. Denk erover na hoe jij eraan kan bijdragen.

#### 3. Leef het uit

Als wij het niet laten zien in onze eigen levens zijn we hypocriet. Als we geloven dat Jezus kwam om alle dingen te verzoenen met God, dan moeten we dat ook uitleven. We leiden door het voorbeeld te geven. Misschien kun je er eens over nadenken: hoe leef ik in verhouding tot deze wereld. Geef ik om de aarde?

Lees de reactie van Alicia Elzinga (22) op [missienederland.nl/jongerenenklimaat](https://missienederland.nl/jongerenenklimaat)



**Door Ruth Valerio**  
Ruth Valerio is milieuactivist en werkt voor Tearfund UK. Ruth sprak afgelopen mei op de INNOV8-conferentie en de Collegedag Ecologische gerechtigheid. De bijdragen van de collegedag zijn terug te vinden via [www.tearfund.nl/podcast](http://www.tearfund.nl/podcast)